

## AMORS PILAR

(Text och musik: Lasse Mattila)

Jag mötte dig i mörkret,  
just då var jag på väg att fly.  
Skulle lämna allting bakom mig,  
allt det där som kunde få mig att spy.

Du fråga' mig vart jag kom ifrån,  
Du frågade vart jag var på väg.  
Jag stannade en stund där och sa:  
"Det vet jag inte själv".

Då sträckte du ut din hand mot mig,  
Sa att: "Fly bort är kanske rätt, vem vet?".  
"Men du kanske inte måste det  
för att bli av med din ensamhet".

Amors pilar upp i luften, jag ramlar ner om tappar luften,  
Kan inte flyga något mer.  
Amors pilar från din båge, jag gjorde inget fast jag såg det  
Hur du siktade och sköt.

Du tog min hand och la den tätt intill ditt bröst.  
Du tittade mig i ögonen och sa med en kärleksfull röst:  
"Du vet ingenting är evigt, så ta vara på det du har fått.  
Ditt liv, det är en gåva, men i evigheten är det ändå kort".

Amors pilar upp i luften, jag ramlar ner om tappar luften,  
Kan inte flyga något mer.  
Amors pilar från din båge, jag gjorde inget fast jag såg det  
Hur du siktade och sköt.

Du var min ängel, räddande ängel,  
som steg ner från himmelen.  
Du steg ner till mig och hjälpte mig  
att kunna se ljuset igen.

För nu är vingarna läkta igen, jag tar en titt ner från klippan och sen  
gör jag ett fritt fall och öppnar mina vingar.  
Nu kan jag flyga igen, upp till himmelen och ner igen,  
flyga fritt och vart jag vill.

Amors pilar upp i luften, jag ramlar ner om tappar luften,  
Kan inte flyga något mer.  
Amors pilar från din båge, jag gjorde inget fast jag såg det  
Hur du siktade och sköt.

Lasse Mattila

E-mail: [lasse@lassemattila.com](mailto:lasse@lassemattila.com)

Internet: [www.lassemattila.com](http://www.lassemattila.com)