



# Lasse Mattila: Det är aldrig för sent!

Lasse Mattila har stor erfarenhet av att arbeta med utsatta barn och ungdomar. Själv säger han att hans arbete inte är något extraordinärt, utan något som alla kan göra, om bara viljan finns där.

Mattila var en av initiativtagarna till projektet "Det är aldrig för sent", som bedrevs med högstadiееlever under våren 2009. I projektet gavs ungdomar, som av olika anledningar blivit förskjutna från systemet och nedtryckta i ett fack av utanförskap, uppbackning och stöd.

## VUXNA SKAPAR UTANFÖRSKAPET

I en strukturlös tillvaro, där eleverna hade vänt på dygnet och saknade både lektionsnärvaro och godkända betyg, fångade Mattila i sin roll som skolkurator, upp dem.

– Man lägger ofta bollen hos ungdomarna, när det yttersta ansvaret ligger hos de vuxna, säger han och tillägger att det är just vuxna som har skapat själva utanförskapet.

Tillsammans med lärare och andra människor i elevernas direkta närhet,

ställde sig Mattila frågorna om hur långt de kunde gå och vad de kunde göra om de engagerade sig på riktigt. Med det som grund samtalade han med eleverna och grävde djupt i orsakerna till varje enskild ungdoms problematik. Tillsammans med dem satte han upp mål, som han sedan hjälpte dem att nå, vilket krävde daglig kontakt med uppmärksamma öron och ögon.

## GODA RESULTAT

Resultatet av Mattilas engagemang lät inte vänta på sig. Eleverna uppvisade oerhört snabbt att de hade kapacitet att bli minst lika bra som alla andra. De höjde sina betygspoäng med över 100 procent på bara en termin och kom in i gemenskapen, som de tidigare saknat.

## ERFARENHETERNA SOM BAS I FÖRESTÄLLNING

I ryggen har Mattila en uppväxthistoria, som berör på många plan. Det märks tydligt att han, som ett så kallat maskrosbarn, brinner för att hjälpa andra och det är en positiv anda som genomsyrar

hela vårt samtal. Han påtalar många gånger att det faktiskt går att hjälpa till, att alla kan göra något och att vi med gemensamma krafter kan uträtta mycket. Nu använder han ungdomsprojektet som bas i sin föreställning, där han uppmärksammar den viktiga betydelsen av vuxnas roll i barn och ungdomars liv. Det finns helt enkelt en man som står på de ungas sida. Hans namn är Lasse Mattila.

*Text: Josefine Santblom  
Fot: Michal Mediant*

## Lasse Mattila

*I sina musikaliska föreläsningar delar Lasse med sig av sina egna livserfarenheter och upplevelser samt av de kunskaper och insikter som han förvärvat som yrkesverksam inom skolan, låtrocksrörelsen och Socialtjänsten.*

*Lasse Mattila kan bokas via vår  
talarförmedling: [www.inventevent.se](http://www.inventevent.se)*