

Ia hem vanersborgarna!

Det kostar att skapa nya platser inom äldreomsorgen men det kostar också att låta äldre färdigbehandlade människor ligga kvar på sjukhus.

I Vänersborg låter socialnämndens politiker **snålheten bedra visheten.**

LEDAREN
LÖRDAG 10.03.27

I januari betalade Vänersborgs kommun för 47 vårddygn å 3 457 kronor, i februari hade antalet dygn ökat till 134 stycken. Det gör en nätt liten summa på i runda tal 460 000 kronor – per månad. Och ingen tror på att vårdygnen kommer att minska under den närmaste tiden. Ändå väljer den politiska majoriteten i socialnämnden att säga nej till sex nya platser i äldreomsorgen som kunde förbättra situationen. Vad hoppas Socialdemokraterna och Centerpartiet på? Att situationen ska lösas med så kallad naturlig avgång?

Att det är ont om vårdplatser på den medicinska kliniken på Näl är ingen nyhet. Att sängarna till stor del upptas av äldre sjuka människor som det inte bara är att skicka hem, är väl känt. Att det är kommunernas ansvar att ordna ett lämpligt korttidsboende eller en permanent plats på ett äldreboende, är heller inget nytt.

Det är olyckligt när äldre färdigbehandlade människor blir kvar på ett akutsjukhus där möjligheterna till rehabilitering är begränsade och där personalen inte har den tid som behövs, för att få äldre på fötterna igen. Då är en plats för en kortare eller

längre tid på ett äldreboende, ett mycket bättre alternativ. Det är både lugnare och tryggare för personen ifråga. Det senare är värt mycket, både för den enskilde och för anhöriga.

Därför har den politiska oppositionen rätt, öppna fler platser och ta hem de äldre färdigbehandlade vanersborgarna från Näl. Risken att de nya platserna måste avvecklas senare är liten. Vänersborgarna blir, liksom alla andra, inte yngre med åren.

Så låt inte snålheten bedra visheten – som så många gånger förr.

UA

Fimpa ljuset i kväll

I kväll uppmanas invånarna världen över att fimpa ljuset, det vill säga släcka alla lampor under en timme. Aktionen har kallats världens största klimatmanifestation. Den förväntas få miljontals medverkande ljussläckare och energiförbrukningen att minska radikalt.

De flesta kommuner i vårt område är också med på noterna genom att släcka gatabelysning och fasader som normalt är upplysta.

Nej, man ska inte förta den här

manifestationen, men det får verkligen inte innebära att kommunernas centrala delar blir totalt mörklagda och därmed ge grönt ljus för diverse ljusskygga individer.

Nej, man ska inte förta den här manifestationen genom att tänka på alla miljontals människor på denna jord som inte ens har en lampa att tända.

Förresten är det kanske just det man ska ägna denna mörka timme åt.

UA

VARDAG

Hållplats Vårhaga, Sjuntorp, fredag 26 mars, klockan 16.30.

Foto:
STEFAN BENNHAGE
0520-42 27 63



VEM GLÖMDE? Någon glömde något, men frågan är om någon också saknar något.

DEBATT

Låt oss sluta svika våra barn!

Är det okej att ha över 80 procent olovlig frånvaro från skolan när man har skolplikt? Är det okej att kränka, hota eller skada andra? Är det okej att vandalisera sin egen och andras arbetsmiljö? Är det okej att missbruka alkohol och droger?

Många av oss skulle svara nej på dessa frågor. Tyvärr är vuxenvärldens budskap till barn och ungdomar precis det motsatta.

Samtidig som vi vuxna blundar eller låter bli att agera på destruktiva beteenden som vi i våra olika roller möter, förväntar vi oss saker av barn och ungdomar som ingen har lärt dem. Ett barn behöver ramar och gränser för att utvecklas. Men gränser i sig räcker inte, utan vi vuxna måste även utöva vårt ledarskap så att barn och vuxna lär sig att ta ansvar för sig själva och sina handlingar. Så att barn och ungdomar lär sig de grundläggande sociala och emotionella färdigheterna, som att hantera och uttrycka sina känslor, självkännedom, social kompetens och empati.

Vi kan konstatera att de olika riskbeteenden vi i dag möter, såsom skolk, droganvändning, mobbning och annan brottslighet, inte bara hänger ihop utan är olika stadier i utanförskapets nedförsbacke. Vi kan konstatera att de ungdomar som skolkar även är kraftigt överrepresenterade gällande tidig alkohol-, brotts- och drogmisbruk samt mobbning. En överrepresentation som även gäller både variationen och mängden brott när det gäller kriminalitet.

Genom att blunda eller låta bli att agera befäster och fördjupar vi vuxna det



LASSE MATTILA är skolkurator i Trollhättans stad.

utanförskap vi själva varit med och skapat. Och det är inte barnen som är problemet. De återspeglar bara med otäck säkerhet bristerna i sin omgivning bestående av just oss vuxna. Vi vuxnas inkonsekventa agerande och bristande förmåga till självkritiskt tänkande drabbar inte bara barnen, utan även oss själva och samhället.

Vi måste börja se problemen och agera. På samma sätt som det finns riskfaktorer som talar för att barn

och ungdomar hamnar i utanförskap finns det skyddsfaktorer som talar för det motsatta. Här ingår bland annat tydliga gränser, normer och förväntningar från vuxna, positiva relationer, positiv tillhörighet och positivt socialt och emotionellt klimat. Dessa skyddsfaktorer kan kompensera riskfaktorerna vilket är mycket hoppgivande. Vi behöver inte alltid eliminera och motarbeta riskfaktorerna för att uppnå positiv förändring och utveckling utan snarare arbeta för att maximera skyddsfaktorerna.

Så vuxna, låt oss sluta att svika våra barn och ungdomar, sluta lägga tid på meningslösa och resurskrävande möten och i stället ägna tid till det som är problemet – vårt eget ledarskap.

Vi behöver inga kostsamma mirakelmetoder eller någon ouppnåelig expertis utan helhetssyn, samsyn och tid med våra barn och ungdomar för att bestämma hur vi vill ha det tillsammans.

Initiativet ligger och ska ligga hos oss. Det handlar om vuxet ledarskap, vårt sätt att leva och leda. Att vara ledare medför otaliga möjligheter men också ett ansvar.

Vuxenvärlden, låt oss börja ta det ansvar som åligger oss.

LASSE MATTILA

ttela

grundad 2004

www.ttela.se

Chefredaktör & ansvarig utgivare
Bo Zetterlund
0520-42 26 29

Redaktionschef & stf ansvarig utgivare
Marita Engqvist
0521-57 59 02

Nyhetschef

Wiveca Ström

0520-42 26 24, 0521-57 59 16

Alla e-postadresser till personer på ttela är:
fornamn.efternamn@ttela.se
ä, ä, ö ersätts med a respektive o

Besöksadress
Drottninggatan 7, Trollhättan
Edsgatan 11 Vänersborg

Postadress
Box 54, 461 22 Trollhättan
Box 111, 462 22 Vänersborg

Telefon
Växel-Expedition, vardagar 8-17
0520-42 26 00
0521-57 59 00

När växeln är stängd:
Redaktionen Trollhättan, 0520-42 26 23
Redaktionen Vänersborg 0521-57 59 37
Sporten Trollhättan 0520-42 26 40
Sporten Vänersborg 0521-57 59 40

TIPSA TTELA!
0520-42 27 24, tipsa@ttela.se
SMS/MMS: 720 99, "TTELA"+tipsat

Fax
Redaktion
0520-131 28, 0521-57 59 18
Annonsavdelning
0520-101 27, 0521-128 98
Ekonomi/Prenumeration, 0520-42 27 19

PRENUMERATION

Privata hushåll

Autogiro 184:-/månad
3 månader 670:-
Halvår 1 195:-
Helår 2 100:-

Prenumerantsservice 0520-42 26 60
Prenumerantsservice@ttela.se

Övriga prenumeranter, kontakta prenumerantsservice (se ovan)

ANNONSER

Öppettider: måndag-fredag kl 8-17
För annonspriser, kontakta annonsavdelningen

Privatannonser:

0521-57 59 50, 0520-42 26 50
annonservice@ttela.se

Företagsannonser:

0520-42 26 00
Inlämningstider:
Enklare annonser av rubrikannonser-typ: senast kl 11 dagen före införandet.
Korrekturannonser och annonser med komplicerad sättning: kl 15 två dagar före införandet.

Betalningsvillkor:

Kontant netto. Fakturering 10 dagar netto, därefter debiteras dröjsmålsränta med Riksbankens referensränta +8%

och samt påminnelseavgift. Faktureringsavgift 25:- tillkommer.

Reklamationer

Tidningens ansvar för eventuella fel i annonser är begränsad till högst annonskostnad.

FICK DU INTE DIN TIDNING?

Ring 0520-42 27 00
Vardagar kl 7-16
Lördag kl 7-12, söndag kl 7-13
Vid postdistribution, 0520-42 26 60

Väst kustmedia AB
vd Tommy Hermansson
Tryck VTAB Landvetter.