

vecka 47

21

november

Dagens namn

Helga Olga

Helga är ett urgammalt fornnordiskt namn. Det är en feminin form av Helge som betyder antingen helig eller lyckosam. Det finns i dag cirka 5 900 som heter Helga. Omkring 3 100 kallas så.

Olga är ryskt och en ombildning av det fornsvenska Helga. Det finns omkring 5 800 som bär namnet, varav omkring 3 400 kallas så.

Citatet

Frihetens pris sätts alltid av granarna.

Stanislaw Jerzy Lec

Det hände då

För 20 år sedan, 1986, blev den svenske ärkebiskopen Bertil Werkström nekad visum till apartheidstaterna Sydafrika och Namibia. Han blev därför tvungen att ställa in en planerad resa till kyrkorna i de två afrikanska länderna. Apartheidregimerna hade svårt att tåla Sverige och svenskar på grund av den starka kritiken mot diskrimineringen av svarta.

För 30 år sedan, 1976, besatte trupper från Syrien grannlandet Libanon. Året innan hade inbördeskriget startat i Libanon och striderna kom att vara i 16 år.

För 50 år sedan, 1956, landsattes de första FN-trupperna i Egypten för att skapa lugn och ordning i det av Suez-krisen drabbade området. Egypten hade nationaliserat Suez-kanalen mellan Medelhavet och Röda havet, men det accepterades inte av Storbritannien och Frankrike som tidigare kontrollerat kanalen. De bägge länderna försökte med vapenmakt ta tillbaka kanalen samtidigt som Israel anföll Egypten. USA, Sovjetunionen och Förenta nationerna fördömde dock anfallet.

JUBILAREN

Lasse Mattila

Bor: I Uddevalla.

Född: I Espoo i Finland. Uppväxt i Helsingfors.

Gör: Jobbar som skolkurator och spelar fotboll i Oddevold.

Utbildad: Socionom, fysioterapeut och massör.

Specialkunskap: Talar portugisiska, efter praktik i Brasilien.

Intressen: Idrott, musik, sociala frågor och att resa.

Spelar: Gitarr. Skriver även låttexter ibland och har gjort en skiva.

Musiksmak: Blandad. Björn Afzelius och Mikael Wiehe är två favoriter. Men: "Jag gillar alla som har något att säga med sin musik".

Fyller: 30 år den 22 november.



Foto: Bengt Öberg

Med stort engagemang. Att arbeta med sociala frågor är liksom fotbollen något Lasse Mattila alltid velat göra. Han drömmer om att få starta en idrottsakademi.

Nu jobbar han som kurator

Fotbollen har alltid haft en viktig roll i Lasse Mattilas liv. När han som liten växte upp utan pappa och med en alkoholmissbrukande mamma var det genom fotbollen som han fann glädje.

– Jag är fascinerad av idrottsrörelsen och vad den betyder för människor, säger han.

Finskfödde Lasse Mattila känner vi som en av dem som förde upp Ljungskile SK till Allsvenskan 1996. I dag är han en viktig spelare för Oddevold i division två, och han är dessutom utbildningsansvarig i klubben. Mycket tid på

"Det finns nog inte något forum som betyder så mycket för så många människor som idrotten."

i Dals Eds kommun jobbar han sedan åtta månader som kurator på två grundskolor i Trollhättan. – Jag har varit intresserad av den sortens arbete en längre tid, just att arbeta med barn och ungdomar, berättar han. Som kurator håller han indi-

viduella samtal med elever, men även gruppsamtal och gruppvöningar. Han deltar även i det så kallade elevhälsoteamet tillsammans med bland annat rektor och skolsköterska, för att utveckla arbetet med elevhälsan på skolorna. Detta är något han ser som mycket viktigt.

– Det finns lite utrymme i skolan för eleverna att diskutera vad de tänker och känner. Det finns ett behov av att fundera över vem man är och vad man vill. Det är viktigt att förbereda eleverna för livet, inte bara genom att de får läsa historia och matte.

Han har själv satt ihop ett program som han använder sig av. Viktiga inslag i detta är självkännedom, empati och social kompetens. Något han vill lära dem är att gå sin egen väg, och inte bara låta sig påverkas av andra.

– Det gäller att hålla kontakten med sig själv. Det finns folk som inte är medvetna om vad de vill göra med livet och vilka drömmar de har.

Uppvuxen i Finland

Själv är Lasse Mattila född och uppvuxen i Finland. När han var två år dog hans pappa, och efter det började hans mamma missbruka alkohol. När Lasse var 15 år dog även hon, och han fick i stället sin äldre halvbror som målsman.

– Det kan låta konstigt men det innebar en viss lättnad för mig när mamma dog, eftersom hennes missbruk gjorde det ganska turbulent för mig. Efteråt blev min tillvaro mer strukturerad, berättar han. Det som han menar gjorde att han klarade av den

svåra tiden var hans fotbollsspelande, som han började med när han var sex år.

– Fotbollen är det som hållit mitt huvud ovanför ytan. Drömmen om att bli proffs drev mig vidare.

Till LSK 1994

Och det var just fotbollen som förde Lasse Mattila till Sverige. Genom sin dåvarande agent, som arbetade i Sverige, fick Lasse kontakt med Ljungskile SK. 1994, när Lasse var 17 år, skrev han kontrakt med klubben och flyttade till Ljungskile. I och med detta hade han kommit en bit på vägen till drömmen om att senare få spela i en större klubb.

– Jag såg Sverige som en mellanlandning på väg mot spel i en större klubb i Europa.

Det största minnet från tiden i Ljungskile var förstas när han 1996 var med och förde upp laget till Allsvenskan.

– Rent fotbollsmässigt är det höjdpunkten i mitt liv så här långt.

Lasse spelade dock aldrig någon match i högsta serien eftersom han valde att göra en utflykt till Norge, för spel i Sarpsborg. Efter ett halvår där vände han dock tillbaka till Ljungskile, för att sedan 2001 åter lämna laget för spel i Östersund. Anledningen var att han kom in på socionomprogrammet där.

Att arbeta med sociala frågor är liksom fotbollen något han alltid velat göra.

– Det har alltid funnits under hela min uppväxt. Man kan tycka att jag haft en miserabel uppväxt

men jag har lärt mig mycket som jag har nytta av i dag, till exempel i mitt jobb.

Engagerad i flyktingfrågan

1999 blev han omskriven för sitt engagemang för att hjälpa de utvisningshotade flyktingbarnen Demir, som flydde från flyktingförläggningen i Svenshögen och sökte skydd i Ucklums kyrka.

Under sin tid i Östersund samlade han ihop idrottsmaterial från olika klubbar och skickade till Indien, och under socionomutbildningen gjorde han praktik i Brasilien, där han arbetade med barn för en fotbollsklubb.

Lasse ser idrotten som ett utmärkt medel att hjälpa människor socialt.

– Det finns nog inte något forum som betyder så mycket för så många människor som idrotten. Dels ur ett hälsoperspektiv, men även genom att många har, och uppnår, sina drömmar inom idrotten.

I framtiden har Lasse Mattila planer på att starta en idrottsakademi som ska syssla med utbildning och föredrag, främst inriktat på barn och ungdomar. Denna har han redan börjat planera inför, och tillsammans med alla sina andra aktiviteter har han med andra ord fullt upp om dagarna. Men det ser han inte som något problem.

– Jag har mycket att göra men det är stimulerande. Jag trivs med allt jag gör. Jag känner att det ger mer energi än vad det tar.

Helena Amundsson

helena.amundsson@bohuslaningen.se, 0522-99222